

## **Goda intentioner avlivar fattiga**

(Hbl 4.12.2004)

**Med vänliga avsikter** belastar Kristina Lindström än en gång växtforskare för professionellt fusk (Hbl 29.11).

Lindström har använt tusentals tecken för att berätta för allmänheten hur denna "arroganta, självutnämnda expert" gör mera skada för miljön än några genädrade majsplantor och representerar äcklig populism med "en mängd allvarliga sakfel" (citat från hennes internetsida).

Gott om utrymme har hon haft och några av oss har väntat att få ett enda exempel på de vetenskapliga felen i fråga - förgäves.

Lindström understryker hur viktigt det är att med hjälp av källkritik välja tillförlitlig information. Ändå vittnar det inte om källkritik om man baserar sina kunskaper på rykten tagna från aktivisters nätsidor, som tror på att vissa växtsorter är "sterila" (Hbl 13.11.).

Lindström fungerade som så kallad expert vid "aktivisternas" uppbyggelsemöte i riksdagens auditorium (30.11.), men kritiserade inte även de löjligaste gamla legender som mystikern Mae-Wan Ho där presenterade mot genteknik och förädling.

Hoppas att nattkärlet är nu tömt och växtbiologerna tillåts att förbättra mänsklighetens näring och skydda världens hotade natur.

Den världsberömda "eko"-gurun, populationsforskaren Paul Ehrlich proklamerade 1967 att hundratals miljoner människor oundvikligen kreperar av hunger i världen inom några få år. Han krävde att nödhjälp inte mera bör fördelas till sådana regioner där populationen och matproduktionen är i hopplös obalans.

Nobelisten Norman Borlaug utvecklade däremot bättre växtsorter för u-länderna på 1960- och 70-talen. Förädlingen motverkades ursinnigt av den tidens "aktivister", men Borlaug gav inte upp. Han räddade till slut flera miljoner människoliv än någon annan person någonsin hittills i människosläktets historien.

Jussi Tammissola  
växtbiolog  
Helsingfors